

Realisatie 2012 en Voorstelling Project 2013

Beste Vrienden,

Het is met een dankbaar hart dat wij U enkele beelden tonen van ons project van vorig jaar. Het Minibusje voor de gehandicapte kinderen onder de hoede van de Zusters van St.-Vincentius, brengt elke dag tot 40 gehandicapte kinderen naar het klooster voor therapie. Op pagina 1 ziet U het busje met enkele foto's van de kinderen. Daarbij ook enkele beelden van meelatsen van Manipur die elke maand een voedselpakket komen afhalen via ons Khana Project. Met dit project steunen wij ook veel gezinnen met voedsel in Kolkata, Bangalore, Ranipet, Madurai, New Chumta en Chennai. Deze extra steun heeft de gezondheid van hun kinderen verbeterd. Onze medereizigers hebben dit vorig jaar zelf kunnen vaststellen. **Wij danken U voor Uw goedheid.** De voortdurende stijging van de voedselprijzen heeft in India al voor heel wat protest gezorgd. De armen en hun kinderen zijn terug de grootste slachtoffers. Daarom gaan wij ook dit jaar verder werken rond voeding. Maar eerst willen wij U ons project voor 2013 voorstellen.

Sinds enkele jaren steunen wij in Vilathikulam (Tamilnadu) kinderen uit arme gezinnen van de Dalits in hun studies en met voeding.

Wie zijn nu de Dalits?

Het Hindoeïsme in India kent al meer dan 2000 jaar een kastenstelsel en dit gaat er vanuit dat mensen ongelijkwaardig zijn. Er zijn de vier gekende kasten: Brahmanen (priesters en geleerden), Kshatriya's (krijgers), Vaishya's (handelaars en boeren) en de Shudra's (burgers en arbeiders). De Dalits behoren tot geen enkele van deze en zijn dus kasteloos. Ze zijn ritueel onrein. Men wordt zo geboren en men blijft zo heel zijn leven: kasteloos, onrein en onaanraakbaar. Men vindt hen in verschillende staten in India maar ook in Nepal, Pakistan en in Bangladesh. Zij doen de smerigste werken tegen het laagste

loon, soms voor niets meer dan wat voedsel. Zij worden volledig uitgesloten; zo mogen zij geen water putten waar de hogere kasten water halen en worden niet toegelaten in de tempels. Aan theestalletjes moeten ze uit aparte bekertjes drinken. In de scholen zitten de kinderen van de Dalit achteraan en niet samen met de kinderen van hogere kasten. Omdat de Dalitkinderen op school voortdurend worden uitgesloten en gepest, haken velen vroegtijdig af. Door armoede en honger gedreven gaan ze werken in allerlei takken van de industrie, horeca en prostitutie. Maar, het gaat verder dan alleen maar een sociale en economische onderdrukking: er is het fysieke geweld tegen deze bevolkingsgroep, een agressie die geen grenzen kent. Het zijn de vrouwen en meisjes die het meest te lijden krijgen. Het seksueel geweld tegen vrouwen is eeuwenoud en wijdverbreid. Misdrijven als verkrachting, bruidsschatmoorden, aanvallen met zuur, eerwraak en mensenhandel zijn schering en inslag. Het zinloos geweld van de laatste maanden werd door de media de wereld ingestuurd en heeft het geweten van veel burgers wakker geschud. Reeds geruime tijd zijn er bewegingen die opkomen voor de rechten van de Dalits in Zuidoost Azië (idsn.org). Op een van de sites op het internet waar ik veel informatie heb gevonden, stond te lezen dat door deze acties het geweld tegen de Dalits nog schijnt toe te nemen. Begin maart liet de stad Delhi weten dat er tussen 1 januari en 15 februari maar liefst 181 verkrachtingen zijn gemeld, wat bevestigt dat de protesten en betogingen geen positief effect zouden hebben.

Om de grote Mahatma Gandhi te citeren die zo heeft gestreden voor de afschaffing van het kastenstelsel: "Ik verlang niet herboren te worden, maar moest ik tot het leven terugkeren, dan zij het in het lichaam van een onaanraakbare en onder diegenen die men de rampzaligsten onder de stervelingen noemt, ten einde mijzelf te heili-

gen en hen uit hun ellende te redden. Het is de mensheid beledigen, als men beweert dat de aanwezigheid van wie ook ons bezoedelt. Een zonde is het die iedere Hindoe moet uitboeten. Dit te doen vrienden, hangt alleen van u af, door tot de onaanraakbaren in een geest van liefde en dienstvaardigheid te naderen. Zo zult ge uzelf reinigen". En ten slotte zei hij ook nog dit: "Met welk een hart kunnen wij voor de Troon gaan eisen, van de onmenselijkheid van anderen verlost te worden, zolang we zelf onmenselijk blijven".

De hogere kasten doen de Dalits de vuilste en smerigste werken uitvoeren zoals het opruimen van lijken van mens en dier, het reinigen en ontstoppen van riolen en beerputten, de menselijke uitwerpselen op straat opkuisen enz..

In de loop van de geschiedenis zijn er Dalits die zich bekeerd hebben tot de Islam, maar ze bleven Dalit. Zo is het ook bij de Sikhs en de Christenen. Ze bleven en blijven Dalits en gescheiden van de non-Dalits.

Het aantal Dalits in India wordt geschat tussen 250 à 300 miljoen. India noemt zich de grootste democratie ter wereld maar kent ook de grootste apartheid.

Hoe zit het nu met de Dalitvrouwen?

Gandhi zei: "Als U wil weten hoe het met een volk is gesteld, kijk dan hoe de vrouwen moeten leven". Een vrouw bij de Dalits heeft 3 keer pech: ze is vrouw, ze is arm en is ze ook nog de slaaf van haar man.

Dochters hebben is een dure zaak in India omdat de ouders van bruid een bruidsschat moeten betalen aan de ouders van de bruidegom. Veel ouders moeten een leven lang afbetalen voor het geld dat ze hebben geleend om hun dochter(s) te laten huwen. Vandaar dat er in India zoveel vrouwen abortus plegen als ze zwanger zijn van een meisje. Het gevolg is natuurlijk dat er meer mannen zijn dan vrouwen en dat verschil wordt alleen maar groter. Er zijn nu in India al 37 miljoen minder vrouwen dan mannen.

Op een van de Indische sites las ik de volgende aankondiging: "Investeer nu Rs. 500/- (abortus) en spaar zo later Rs. 50,000/- (door geen bruidsschat te moeten betalen).

Het probleem van de bruidsschat komt niet alleen bij de Dalits voor, maar geldt voor alle bevolkingsgroepen. Met dit systeem creëert men armoede en daarna gaat men de armen straffen omdat ze arm zijn.

De Indiase zeden en gewoonten zijn voor ons heel moeilijk te begrijpen. Wat het zinloze ge-

weld betreft, zijn het vooral de vrouwen die het hardst worden getroffen en op straat komen. Het geweld tegen Dalit vrouwen is extreem. Op het internet is er een massa aan informatie over deze onderdrukte en verstoten bevolkingsgroep. Sommige beelden zijn verschrikkelijk.

Het project voor dit jaar.

Onder de Dalits is er heel veel kinderarbeid. In Vilthikulam zijn veel kinderen aan het werk in de steenbakkerijen. De Zusters van St.-Charles hebben een schooltje opgericht om deze kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen. Zoals reeds vermeld, worden een aantal via onze organisatie gesteund. Er zijn in het schooltje 53 Dalitkinderen. Alle kinderen zijn uit het arbeids-circuit gehaald en verblijven nu in het klooster waar ze les krijgen, voeding en kleding. Zij krijgen les in een groot leslokaal achteraan de speelplaats. Dit lokaal wordt tijdens het regenseizoen eveneens als eetzaal en recreatieruimte gebruikt. Het gebouw is 35 m lang en bouwvallig (foto's 1 t/m 4). De Zusters hebben om steun gevraagd om een nieuw lokaal te bouwen met keuken en toiletten. De prijs voor een nieuw gebouw: **10.000,- euro**.

Foto's 5,6,7: enkele Dalitmoeders en foto 8 ikzelf met enkele van die kinderen. Foto 9 een mishandelde Dalitvrouw; 10,11,12 kinderarbeid.

Beste Vrienden,

een kind moet kunnen studeren en niet in een fabriek of op straat werken. Door onderwijs en met goede voeding kunnen wij de kinderen uit de donkere wereld van de armoede halen en naar het licht brengen.

Wij danken U voor Uw milde en trouwe steun en wensen U Gods zegen van vrede en geluk in alles dat U mag ondernemen.

Hartelijk dank

Pierre Huysman

Belangrijk !

Voor het opmaken van de kwijtschriften vraagt de Federale Overheid Financiën: "de volledige identiteit (naam en voornaam) en het volledige adres van de schenker, voor rechtspersonen en vennootschappen bij voorkeur ook het nationaal nummer (=KBO-nummer)".